

Verkligheten

© Verkligheten MMVII

www.publikation.rollon.net

ISBN 978-91-85749-11-9



Verkligheten är ett icke-kommerciellt konstnärsdrivet projektrum i Umeå som startades hösten 2001. Verkligheten visar oväntad bildkonst, ger utrymme för infallsrika samtal och tänjer på gränserna mellan konst och verklighet. Vi blandar etablerat med oetablerat, lokalt med internationellt och olika konstformer med varandra.



Verkligheten: Pilgatan 16, 90331 Umeå.
0046(0)90-109900. verkligheten.net

Vi är Verkligheten

Gerd Aurell
Emma-Lina Ericson
Ludwig Franzén
Anneli Furmark
Moa Krestesen
Mattias Olofsson
Helena Wikström



Jag heter Helena Wikström

När jag var liten bodde jag i Rävemåla

Nu bor jag i Holmsund

När jag var liten ville jag bli Flygvärdinna

Nu är jag Konstnär

När jag blir gammal ska jag bli Backpacker



Linnéa Axelsson med en bok med handskriven poesi som hon fått av sin älskade

Ur: "Porträtt i ett målat landskap: filosofer/esteter i Sandvik"

Fotografi

Helena Wikström och Gerd Aurell

2005



Jag heter Gerd Aurell

När jag var liten bodde jag i Port Hastings, Canada

Nu bor jag i Holmsund

När jag var liten ville jag bli Bonde, krukmakare och skrothandlare

Nu är jag Konstnär

När jag blir gammal ska jag bli Lika arg som min farfar och lika snäll som min mormor

Kafé Stalin

Interaktivt kafé

Gerd Aurell, Karin Frennesson-Westblad och Helena Wikström
2004



Jag heter Mattias Olofsson

När jag var liten bodde jag i Skellefteå

Nu bor jag i Umeå

När jag var liten ville jag bli Väderflicka eller arkitekt

Nu är jag Konstnär

När jag blir gammal ska jag bli Bättre på friluftsliv

Figures of people

Älghorn
2004



Jag heter Emma-Lina Ericson

När jag var liten bodde jag i Norrköping

Nu bor jag i Umeå

När jag var liten ville jag bli Lindansös, jägare, arkitekt och uppfinnare

Nu är jag Konstnär

När jag blir gammal ska jag bli Vet i tusan vad jag gör men det ska bli kul o se vad jag kan tänkas hitta på

Solopublic Rendezvous

Performance

2006



Jag heter Moa Krestesen

När jag var liten bodde jag i Stockholm

Nu bor jag i Umeå

När jag var liten ville jag bli Snabbköpskassörska

Nu är jag Konstnär

När jag blir gammal ska jag bli Mig själv igen

Stickad

Kolteckning på papper
2005



Jag heter Ludwig Franzén
När jag var liten bodde jag i Umeå på Riddaregatan
Nu bor jag i Umeå på Skolgatan
När jag var liten ville jag bli "Olyckan"
Nu är jag Konstnär
När jag blir gammal ska jag bli Förvånad

Haiku Kid #2

datorgrafik
2007



Jag heter Anneli Furmark
När jag var liten bodde jag i Luleå
Nu bor jag i Umeå
När jag var liten ville jag bli Sångerska eller stå i kiosk
Nu är jag Konstnär och serietecknare
När jag blir gammal ska jag bli Stilig och religiös

Artisten

Akvarell och tusch
2006